

PIONIEREN IN EUROPAWIJK

Samenwerkingsovereenkomst BGH & HOH



BAPTISTENGEMEENTE HAARLEM & HET OPEN HUIS

Opgesteld door Projectgroep Europawijk d.d. 5 mei 2023
(redactie Arnold Vaandering)

PIONIEREN IN EUROPAWIJK

Samenwerkingsovereenkomst BGH & HOH

Index

<i>Inleiding</i>	2
<i>Theologische visie</i>	3
<i>Missionaire visie</i>	5
<i>Bestuurlijke verantwoordelijkheden</i>	7
<i>Financiën</i>	8
<i>Samenwerkingsovereenkomst</i>	9
<i>Bijlage 1</i>	10
<i>Bijlage 2</i>	11

Inleiding

Sinds 2008 komt de toenmalige pioniersgemeente **Het Open Huis** samen in Boerhaavewijk. Na enkele jaren is voor het maatschappelijke werk binnen de kerk een samenwerkingsverband met Stichting Ontmoeting aangegaan.

In 2016 heeft Het Open Huis het verlangen uitgesproken dat ze in elk van de vier wijken in stadsdeel Schalkwijk fysiek aanwezig willen zijn. Een eerste aanzet daartoe is in oktober 2021 gezet met de start van pioniersplek *Het Open Huis Molenwijk*. Het betreft hier een samenwerkingsverband van Het Open Huis, Stichting Ontmoeting en Woord & Daad.

Sinds 2020 komt de inmiddels 140 jaar bestaande **Baptistengemeente Haarlem** samen in Europawijk. Nadat de gemeente haar kerkgebouw heeft verkocht groeide het verlangen om ergens in Haarlem een pioniersplek te beginnen. In november 2021 wordt – na vooroverleg met Het Open Huis – besloten om in Europawijk een pioniersplek te willen starten. Er vinden oriënterende gesprekken tussen de leiding van beide kerkgemeenschappen plaats. Op 6 september 2022 resulteren die gesprekken in een intentieverklaring tot samenwerking.

Vervolgens is de Projectgroep Europawijk (bestaande uit ondergetekende en Hugo Heymeijer namens *de Baptistengemeente Haarlem* en Berend Gunnink en Daniël van Beek namens *Het Open Huis*) met begeleiding van Oeds Blok (pioniersdeskundige van *Unie-ABC*) aan de slag gegaan om vier punten nader uit te werken:

- Theologische visie van Het Open Huis Europawijk
- Missionaire visie voor Het Open Huis Europawijk
- Kaderen van de bestuurlijke verantwoordelijkheden
- Financiële afspraken vastleggen

De afspraken ten aanzien van bovenstaande punten zijn op 24 april 2023 door de projectgroep vastgelegd in deze samenwerkingsovereenkomst.

Daarnaast heeft de projectgroep gesproken over de wervingsprocedure en is er een profielschets van de pioniersplek en voor de pionier opgesteld, alsmede een vacaturetekst. Deze onderwerpen staan in de bijlage bij de samenwerkingsovereenkomst.

Deze samenwerkingsovereenkomst zal op 22 en 23 mei 2023 door respectievelijk het leidersteam van Het Open Huis en het kernteam van de Baptistengemeente Haarlem worden vastgesteld. Hierna worden de gemeenteleden geïnformeerd. Op zondag 11 juni 2023 wordt deze samenwerkingsovereenkomst in een gezamenlijke kerkdienst ondertekend en zal er een zegen over de samenwerking in Europawijk worden uitgesproken.

Arnold Vaandering

1. Theologische visie

Het Open Huis is een veelkleurige gemeenschap, ook qua theologische visie. Mensen met allerlei achtergronden leren God kennen en samen Jezus volgen onder leiding van Gods Geest.

Eén in Christus

We zijn één in Christus alleen. Hij is onze basis, in Hem vinden we onze eenheid. Dankzij Hem zijn we geliefde kinderen van de Vader, vormen we een woonplaats van de Geest en zijn we onderdeel van Zijn gemeente waarvan Hij het hoofd is. We zijn dus niet zozeer één in theologische opvatting, maar één in Christus. Hij is daarom het centrum van onze theologie, van ons gemeentelijk leven en van ons persoonlijk leven.

Mooier en kernachtiger dan Paulus het beschrijft in zijn brief aan de gemeente in Kolosse kunnen we niet zeggen welke plek Hem toekomt: 'Opdat Christus in allen de Eerste zou zijn.'

(Kolossenzen 1:18 | HSV)

We geloven in de veelkleurigheid van de kerk van Christus. Elke kerk heeft daarin (ook theologisch) een bepaalde focus en zwaartepunten, en op die manier ook wat toe te voegen. Zo kunnen we van elkaar leren. De theologische speerpunten in Het Open Huis vatten we samen in drie thema's: reformatorisch, charismatisch en missionair. Met die speerpunten zeggen we wat we geloven en wat we in de Bijbel lezen, maar misschien vooral hoe we die Bijbel lezen.

De theologische speerpunten van Het Open Huis staan [onder deze link](#) uitgewerkt.

Samenwerken als twee kerken

Qua samenwerking met de Baptistengemeente verwachten we dat er veel is waar we elkaar in herkennen. Tegelijk is er een aantal punten waar we verschillend in staan en waar we een weg in zullen moeten vinden, waarbij het verschil in standpunten over de doop wellicht de meest voor de hand liggende is. Daarover bestaan binnen onze kerkverbanden verschillen. Maar ook binnen de plaatselijke kerken wordt er verschillend over gedacht en mee omgegaan.

Binnen Het Open Huis is er een diversiteit aan mensen en achtergronden en daarmee ook aan standpunten over de doop. Daarin hebben we een lijn waarin we zowel een standpunt innemen, alsook zoveel mogelijk tegemoet willen komen aan en eenheid willen bewaren in verschillen.

In alle verschillende visies op de doop is Christus het verbindende. De doop is een teken van wat met en in Christus is gebeurd en waar wij deel aan mogen hebben: het met Hem gestorven en begraven zijn, met als doel dat we opstaan om te leven in een nieuw leven met Hem. Elke doop is daarmee ook het begin van discipelschap en deel hebben aan Zijn lichaam: de gemeente.

Binnen Het Open Huis worden ook kinderen, die in een gezin van volgelingen van Jezus worden geboren, gedoopt, omdat we geloven dat ook zij deel hebben aan Christus en God hen ziet als heilig, apart gezet als deel van Zijn koninkrijk. We zien daarmee de doop van kinderen (door onderdompeling of besprenkeling) als volwaardige christelijke doop. Om die reden worden mensen die als kind zijn gedoopt niet nog een keer gedoopt. Wel is openbare geloofsbelijdenis een manier waarop mensen markeren dat zij zelf Jezus willen volgen.

Omgaan met verschillen

Bij mensen met een andere doopvisie zoeken we vanuit eenheid een weg.

Als ouders hun kind nog niet willen laten dopen, kunnen ze hun kind laten zegenen. Ook daarin is de basisgedachte dat ook kinderen erbij horen en deel zijn van de gemeente van Christus. Wanneer deze kinderen later zelf Jezus willen volgen, kunnen zij op dat moment gedoopt worden in combinatie met hun belijdenis.

Mocht iemand (ook vanuit de pioniersplek) toch opnieuw gedoopt willen worden, dan zoeken we gezamenlijk een gemeente waar die persoon wel gedoopt kan worden. Hierbij blijft deze persoon wel volwaardig lid van Het Open Huis. Want het is niet onze doopvisie die één maakt, maar Christus.

2. Missionaire visie

De missionaire visie is de drijfveer achter het gemeente-zijn van Het Open Huis. De missie die we hebben als gemeente (een plek in en voor Schalkwijk waar je thuiskomt bij God en meebouwt aan een plek waar God woont) is een missie voor de plek van de gemeente op de plek die God ons heeft gegeven, namelijk Haarlem Schalkwijk.

Onze missionaire visie is samen te vatten in de volgende thema's.

- *Het begint met God*
God heeft een missie. En in Zijn missie mogen we als Het Open Huis een plek hebben.
- *Gericht op alle volken*
Hij is de God van alle volken. Alle volken wil Hij bekend maken met wie Hij is en oproepen tot een leven met Hem. Dat is waarom we onszelf een multiculturele kerk noemen, waarbij ons streven is om niet alleen kerk te zijn voor alle volken, maar met alle volken. Waar mensen met andere afkomst in de maatschappij nog nieuw kunnen zijn en moeten integreren voordat ze volwaardig deelnemen, daar mogen we in Gods koninkrijk door Jezus volledig geïntegreerd zijn en actief deelnemen. Ook als Het Open Huis is het ons streven op deze manier gemeente te zijn.
- *Christus centraal*
Jezus kwam in de wereld om aan die missie gestalte te geven. Hij werd gezonden om Gods koninkrijk te brengen, en richtte Zich met name tot mensen die dat het hardst nodig hadden. Hij kwam om zondaren te verzoenen met God en met elkaar door Zijn sterven en opstanding.
- *Holistisch*
Midden in deze gebroken wereld bouwt God Zijn koninkrijk. Zo wil Hij recht doen waar onrecht is, vrede geven waar chaos heerst, vergeven waar gezondigd is, Zijn liefde delen waar mensen wonen en terugbrengen waar mensen van Hem afgedwaald zijn.
Daarbij is God gericht op de hele mens: ziel, geest en lichaam. We zien tevens dat God op verrassende manieren en plekken werkt; waar mensen, ook wanneer ze God nog niet persoonlijk kennen, iets van Hem laten zien. Daarin willen wij meebewegen en ons laten inzetten in dat werk van God in onze wijk; voor de bloei van de stad en de vrede van onze medemens.
- *Relationeel*
God is een God van relatie. Zijn missie is erop gericht om relaties te herstellen: tussen God en mens en tussen mensen onderling. Toen Jezus in de wereld kwam, zocht Hij mensen op. Hij bouwde aan relaties. En in Zijn missie in deze wereld zet Hij mensen in. Hij werkt relationeel. Zo is ook onze missionaire focus sterk relationeel. We zoeken mensen op waar ze zitten, waar we hen ontmoeten. We geven wat we van God ontvangen hebben, maar zien en ontvangen ook wat God door de ander geeft. Je mag thuiskomen, maar ook meebouwen.
- *Gericht op de hele gemeente als woonplaats van de Geest*
Uit de missie van Jezus vormt zich een gemeente: waar mensen elkaar en anderen bij Jezus brengen en groeien in het leven met Hem. Waar we mogen meebouwen aan Gods koninkrijk. En om ons daarin te leiden gaf Hij de Heilige Geest.

Deze missie van God is de drijfveer van Het Open Huis.

- Het bepaalt wie we zijn als Het Open Huis: een zendingsgemeente. Zoals Jezus was gezonden in de wereld, zo zijn ook wij gezonden in deze wereld. In alles wat we doen mogen we op Jezus lijken. We zijn geroepen om te leven als getuigen van Hem en van Zijn koninkrijk, in onze woorden en daden. Zo mogen we elkaar opbouwen in geloof en liefde en andere mensen tot Zijn discipelen maken.
- Het bepaalt wat we doen als Het Open Huis: onze activiteiten (maaltijden, diensten, kleine groepen) zijn allemaal geen doel in zichzelf, maar ze zijn een middel in de missie van God. Dit betekent dat onze vormen en gewoontes niet 'in beton gegoten zijn', maar dat we altijd kijken: draagt het bij aan Gods missie?
- Ook willen we blijven zoeken naar nieuwe vormen en uitingen van gemeente-zijn om meer mensen te bereiken met het evangelie van onze Heer Jezus en samen te groeien in geloof en liefde. Ook werken we nauw samen met Stichting Ontmoeting. Zij geven handen en voeten aan het evangelie. Zowel qua inzet van mensen als op bestuurlijk niveau zijn we op hen betrokken en gericht op de samenwerking en het aanvullen van elkaar.

In samenwerking met de Baptistengemeente zal hierin verschil zijn, niet zozeer in wat we geloven en belijden, wellicht wel in hoe we gemeente zijn. Binnen Het Open Huis is zowel het missionair gericht zijn alsook het multicultureel gemeente zijn leidend. In beide punten is nog veel verbetering mogelijk, maar het geeft wel aan waar we qua visie op afkoersen. Alles wat we doen is in Schalkwijk en voor Schalkwijk. Het is normaal voor ons om als kerk deel te zijn van de wijk en present te zijn in de wijk en zijn op tal van plekken in Schalkwijk te vinden. Het multicultureel kerk zijn is in de eerste plaats iets wat we zijn, ons DNA. Daarnaast komt het tot uiting in bijvoorbeeld anderstalige liederen, anderstalige samenkomsten, multiculturele feesten en (niet te missen) bijvoorbeeld het samen eten met maaltijden van verschillende culturen.

3. Bestuurlijke verantwoordelijkheden

De langdurige overeenkomsten en meerjarige verantwoordelijkheden komen bij Het Open Huis te liggen. Hierbij gaat het in ieder geval om:

- Werkgeverschap van de pionier (waaronder arbeidsvoorwaarden);
- Langdurige overeenkomsten (waaronder huurcontracten).

Verbinding tussen leiding BGH en HOH

Drie maal per jaar is er een overleg over de pioniersplek Het Open Huis Europawijk tussen de leiders van de Baptistengemeente Haarlem en Het Open Huis. Op een van die momenten wordt – uiteraard in overleg met de pionier – gezamenlijk de begroting en het jaarplan voor het nieuwe kalenderjaar vastgesteld.

Ten aanzien van die besluitvorming zullen we in principe doorpraten tot we eruit zijn. Daarbij luisteren wij naar elkaar en zoeken met elkaar naar de goede weg. Van deze bijeenkomsten worden door Het Open Huis notulen en besluitenlijsten opgesteld en toegestuurd aan het leiderschapsteam van Het Open Huis en het kernteam van de Baptistengemeente Haarlem.

Het Open Huis draagt zorg voor de dagelijkse aansturing van de pioniersplek en is eindverantwoordelijk. De verbinding met de diaconie van Het Open Huis is hierbij van belang, de verbinding met Stichting Ontmoeting is wenselijk.

In verband met de afhankelijkheid van Stichting Ontmoeting van de financiering van de gemeente Haarlem (via de coöperatie *Buurts*) is hiervoor geen garantie.

4. Financiën

De Baptistengemeente Haarlem staat voor zeven jaar garant voor de begroting van de pioniersplek Het Open Huis Europawijk. Aan het begin van het zesde jaar start de evaluatie over een vervolg. Eerdere evaluaties zitten verweven in het viermaandelijke overleg tussen de leiding van beide kerken. De begroting en dekking komt voort uit de meerjarenbegroting (zie hierna).

De Baptistengemeente Haarlem maakt op basis van de jaarlijks definitief vastgestelde begroting elke maand 1/12^e deel van dit bedrag over aan Het Open Huis. Alle kosten worden gemaakt vanuit Het Open Huis. Aan het einde van het jaar vindt een verrekening plaats op basis van de realisatie.

De Baptistengemeente Haarlem financiert de eventueel benodigde verbouwing van een locatieruimte. Deze kosten zijn niet opgenomen in de meerjarenbegroting. Het Open Huis brengt zijn kennis in voor het eventueel benaderen van fondsen hiervoor alsmede voor de inrichting van deze locatieruimte.

Giften en gespreide dekking

Gelabelde giften aan de pioniersplek Het Open Huis Europawijk vallen automatisch toe aan de projectbegroting van deze pioniersplek. Doelstelling is om in zeven jaar toe te werken naar een meer gespreide dekking. Dit is zeer minimaal opgenomen in de meerjarenbegroting, maar wel uitdrukkelijk de doelstelling.

Door middel van kwartaalrapportages wordt een eventuele afwijking ten opzichte van de vastgestelde begroting gerapporteerd.

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST HET OPEN HUIS EUROPAWIJK

Het Open Huis en de *Baptistengemeente Haarlem* verklaren ten aanzien van een nieuwe pioniersplek in Europawijk te willen samenwerken in het realiseren hiervan. Het doel van de pioniersplek is mensen in Europawijk een plek te bieden waar zij mogen thuiskomen bij God. De pioniersplek zal de naam **Het Open Huis Europawijk** dragen.

In dit samenwerkingsverband zijn afspraken op hoofdlijnen gemaakt ten aanzien van:

- ◆ De theologische visie van de pioniersplek
- ◆ De missionaire visie voor de pioniersplek
- ◆ De bestuurlijke verantwoordelijkheden ten aanzien van de pioniersplek
- ◆ De financiële afspraken tussen beide kerkgemeenschappen

Met deze samenwerkingsovereenkomst willen de ondergetekenden de rol van de beide kerkgemeenschappen in de pioniersplek verder vormgeven en formaliseren.

Deze overeenkomst biedt de beide kerkgemeenschappen maar ook de pioniersplek zelf de mogelijkheid om zich naar derden toe als betrokken partij van het samenwerkingsverband te kunnen identificeren.

Deze samenwerkingsovereenkomst treedt in werking op 1 juni 2023 en is aangegaan voor een periode van minimaal zeven jaar of zoveel korter als een der kerkgemeenschappen ophoudt te bestaan. Na die zeven jaar kan de overeenkomst stilzwijgend worden voortgezet.

De overeenkomst wordt niet gezien als een wettelijk bindende overeenkomst. Het is overeenkomst waarbij de rollen en verantwoordelijkheden en de gezamenlijke visie worden toegelicht.

Aldus overeengekomen en getekend te Haarlem op 11 juni 2023.

Namens *Het Open Huis*

signed by
on 11-6-2023 

(Daniël van Beek | voorganger)

signed by
on 11-6-2023 

(Hans Neerken | oudste)

Namens *Baptistengemeente Haarlem*

signed by
on 11-6-2023 

(Arnold Vaandering | oudste)

signed by
on 11-6-2023 

(Hugo Heymeijer | oudste)

Bijlage 1 Profielschets | Pioniersplek Het Open Huis Europawijk

Wie zijn wij?

Deze nieuwe pioniersplek is een initiatief van twee kerken: Het Open Huis (multiculturele kerk, zendingsgemeente van de CGK) en de Baptistengemeente Haarlem.

De **Baptistengemeente Haarlem** is een kleine, maar betrokken gemeente in Haarlem Schalkwijk (Europawijk). De gemeente bestaat al ruim 140 jaar en komt sinds twee jaar in deze wijk samen. De gemeente wil een liefdevolle en open gemeente zijn, die in vertrouwen op God en vol van de heilige Geest mensen over Jezus vertelt en hen leert om Hem te volgen. De gemeente is aangesloten bij Unie-ABC (Baptisten- en CAMA-gemeenten), bij Geloven in de Stad (GIDS) en bij de lokale Raad van Kerken.

Het Open Huis is een vrolijke, multiculturele kerk in Haarlem Schalkwijk (Boerhaavewijk). Het is een plek waar mensen thuishkomen bij God en meebouwen aan een plek waar Hij woont. In een kleine twintig jaar is de gemeente hier tot een open, gastvrije en dienstbare kerk uitgegroeid. Twee jaar geleden is vanuit de kerk een nieuwe pioniersplek in Haarlem Schalkwijk (Molenwijk) gestart. Het Open Huis is aangesloten bij de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), bij Intercultural Church Plants (ICP) en eveneens bij Geloven in de Stad (GIDS).

Op de huidige twee locaties van Het Open Huis is er nauwe samenwerking met Stichting Ontmoeting. Deze stichting is erop gericht om samen met kwetsbare mensen, die de verbinding met zichzelf en hun omgeving zijn kwijtgeraakt, te werken aan hersteld leven, door van en met elkaar te leren.

Gezamenlijk verlangen | Het Open Huis Europawijk

Vanuit de missie om een plek te zijn waar mensen thuishkomen bij God, heeft Het Open Huis de visie om op den duur in alle vier de wijken van Schalkwijk present te zijn. Een van die wijken is Europawijk. Hier komt ook de Baptistengemeente Haarlem samen. En bij deze gemeente is het verlangen gegroeid om in die wijk een pioniersplek te starten. We herkennen elkaar in ons verlangen en zien dat God ons aanvullend aan elkaar laat zijn. We willen daarom graag de krachten bundelen en samenwerken om een pioniersplek in de Europawijk te realiseren.

Wat we voor ons zien is een pionier, die een team op gaat bouwen en een vaste plek in de wijk creëert waar mensen thuishkomen bij God. Een plek met buurtgerichte en geloofsopbouwende activiteiten. Waar iedereen welkom is voor koffie, een luisterend oor, een maaltijd en andere verbindende activiteiten. Waar mensen op adem kunnen komen en/of hun verhaal kwijt kunnen. En waar mensen meer leren over wie God is, over het evangelie van Jezus Christus en leren leven met Hem en elkaar. Dit alles als onderdeel van de missie van Het Open Huis en in samenwerking met de beide andere locaties van Het Open Huis.

Voor de nieuwe pioniersplek in Europawijk in Haarlem zijn wij op zoek naar een

Pionier voor 0,8 fte

Wie ben jij en wat verwachten we van je?

- *Je bent initiatiefrijk en inspireert mensen om Europawijk in te gaan*
In de wijk ontmoeten niet-gelovigen, beginnende gelovigen, lang-gelovigen en andersgelovigen elkaar. Door Jezus na te volgen ben jij een voorbeeld en inspireer je anderen om hun geloof te delen en hun gaven in te zetten. Je weet mensen achter jouw plannen en keuzes te krijgen door gedeeld eigenaarschap en betrokkenheid.
- *Je bent een mensen-mens, intercultureel gericht en hebt een bewogen en sociaal hart*
Het Open Huis Europawijk wil een plek zijn waar de drempel om binnen te komen laag is en waar iedereen zich thuis voelt. Je ziet elk mens zoals hij is en je bent je in staat om met iedereen in gesprek te gaan, ongeacht de religieuze, culturele en sociale achtergrond. Je hebt kennis van en liefst ook ervaring in het werken met mensen van diverse culturen. Je voelt je geroepen om midden in de wereld te staan, in een wijk met veel armoede, eenzaamheid en werkloosheid.
- *Je kunt goed samenwerken en je wilt onderdeel van Het Open Huis worden*
Het betreft een nieuwe pioniersplek, waarin jij een goed team en een sterke teamcultuur weet te creëren. Daarom betrek je er graag nieuwe mensen bij en vind je het fijn om onderdeel te zijn van de lokale en landelijke netwerken. Ook ben je bereid om op termijn in de wijk te komen wonen, zodat je daadwerkelijk het gezicht van Het Open Huis Europawijk wordt.
- *Je bent theoloog en gaat deel uitmaken van de plaatselijke gemeente*
Je hebt een afgeronde theologieopleiding op minimaal hbo-niveau en je onderschrijft de theologische visie. Je bent gedoopt of hebt belijdenis gedaan op grond van je geloof en je sluit je aan bij een van de beide kerkgemeenschappen. Je beschikt over geestelijk leiderschap, je kunt Gods leiding verstaan en je weet de persoonlijke geloofsbeleving te verdiepen.
- *Je bezit zakelijk instinct en hebt vernieuwende ideeën*
Je hebt vernieuwende ideeën over het 'ondernemerschap' van de pioniersplek en je denkt mee over het financiële beleid ervan. Je experimenteert graag met nieuwe vormen en je durft daarin een stap verder te zetten.

Wat bieden wij?

- De uitdaging om leiding te geven aan de nieuwe pioniersplek en mee te denken in de verdere visieontwikkeling ervan.
- Samenwerking en coaching vanuit een landelijk netwerk voor pioniers (Urban Expression of Intercultural Church Plants).
- Samenwerking met beide kerkgemeenschappen en de pioniersplek Het Open Huis Molenwijk, alsmede inbedding in de organisatie van Het Open Huis.
- Samenwerking met en support van de voorganger en de andere pionier van Het Open Huis,
- Ervaring bij de kerkplanting en de missie binnen Het Open Huis en binnen Schalkwijk.
- Samenwerking binnen het lokale netwerk *Geloven in de Stad*.
- Een dienstverband voor 0,8 fte bij Het Open Huis. Je start met een aanstelling voor een jaar met uitzicht op verlenging voor langere tijd. Op dit moment is de financiering voor zeven jaar gewaarborgd.
- Arbeidsvoorwaardenregeling van de kerkelijk medewerkers van de PKN (schaal 9).

Geïnteresseerd?

Ben je enthousiast geworden, stuur dan je reactie (cv en motivatiebrief) uiterlijk [nader te bepalen datum] naar de sollicitatiecommissie via vacature@hetopenhuisseuropawijk.nl.

Voor vragen over pionieren, de wijk en de sollicitatieprocedure kun je terecht bij Daniël van Beek, voorganger van Het Open Huis (06-2530 4058).

De eerste gespreksronde zal [nader te bepalen periode] worden gehouden.